



Randbøl
- Glimt af et hedesogns historie III
N.M. Schaiffel-Nielsen

Denne bog fortæller historierne om landsbyerne Randbøl og Bindeballe. Den rører ved den udvikling man håbede, jernbanen ville bringe da den kom til de to landsbyer i 1897. Den optimisme det bragte endte i en skuffelse. Bogen fortæller også om elektricitetens indførelse i Bindeballe og Randbøl. Det var igen det private initiativ, der skulle til for at få dette nymodens indført. Det samme var tilfældet da Bindeballe Frysehus skulle etableres.

Det var også det private initiativ i samarbejde med Hedeselskabet, der i 1872 skabte engvandingskanalen i Hjortedalen, som gjorde engene mere frugtbare, og dermed skaffede det vigtige grovfoder til kreaturerne om vinteren.

Historien om Stærke Ion på Bindeballegård giver et indblik i, hvorledes en stærk personlighed kom til at præge sin egn. Han efterlod sig en sten med inskription om, hvad han havde udrettet. Stenens lige kendes ikke i Danmark. En anden personlighed var kolonisten Johann Ludwig Jacob Oehlenschläger, én af de få kolonister det gik godt for i Danmark.

Småindustrien er i bogen beskrevet med væver Evald Schmidt og hans lille væveri i Randbøldal. Det var også i Randbøldal, at det fælles andelsvaskeri blev etableret. Igen et privat initiativ. Telefonens indførelse i Vandel og Randbøldal har fået sit kapitel. Det samme har Ritmesteren på flyvepladsen ved Vandel.

Alle de 23 malere, der valgte deres motiver i Randbøl Sogn, er kommet med sammen med historien om malersammenslutningen Randbølgruppen.

Pris: 225,00